

AELBERT CUYP  
STADSWANDELING

IN HET  
LICHT VAN  
CUYP

DORDRECHTS  
MUSEUM



A. Cuyp. Gezicht op Dordrecht, ca. 1655 (detail), Kenwood House, Londen (English Heritage, The Iveagh Bequest)

D

IN HET  
LICHT VAN  
CUYP

Aelbert Cuyp &  
Gainsborough  
Constable  
Turner



M



AELBERT CUYP  
STADSWANDELING

VANAF HET  
DORDRECHTS  
MUSEUM

Aelbert Cuyp woonde en werkte zijn hele leven in Dordrecht. Zijn opdrachtgevers bestonden voornamelijk uit rijke Dordtse aristocratie en hij schilderde de stad tientallen keren. Nog steeds ademt de stad de sfeer van de Hollandse 17de eeuw en kun je rondlopen in het Dordrecht van Aelbert Cuyp.



A. Cuyp. *Gezicht op Dordrecht met vee en een melkmeid* ('The Large Dordt'), ca. 1650, The National Gallery, Londen

Veel plekken waar Aelbert Cuyp woonde, werkte, of die hij schilderde zijn nog altijd te bekijken. Deze wandeling begint bij het museum en voert je langs dertien andere plaatsen die belangrijk zijn geweest in het leven van de belangrijkste schilder van Dordrecht.

Op de belangrijke Cuypplekken in de stad zijn markeringen aangebracht op de stoep. Hierop staat een QR-code die je kunt scannen met je smartphone. Op deze manier krijg je nog meer informatie over alle locaties.

- 1 Dordrechts Museum** – Nu is hier Cuyps werk te bezichtigen, maar ooit stond hier het Heilige Geest- en Pesthuis ter Grote Kerk waar Cuyp vanaf 1673 een van de regenten was.
- 2 Vriesestraat** – Er is geen echt portret bekend van Aelbert Cuyp. Daarom ontwierp kunstenares Maria Roosen een beeld waarin verschillende aspecten van zijn werk te herkennen zijn.
- 3 Nieuwstraat 54** – Boven de deur is een gevelsteen te zien die oorspronkelijk in het oude woonhuis van Jacob en Aelbert Cuyp komt. Dit huis stond op de Nieuwbrug en werd in de 19de eeuw afgebroken.
- 4 Hofstraat** – Na zijn huwelijk in 1658 met de rijke weduwe Cornelia Boschman, trok Aelbert Cuyp bij haar in, in een huis in de Hofstraat.
- 5 Wijnstraat 158** – Op deze plek stond in de 17de eeuw de Wijnkoperskapel waarnaast Aelbert Cuyp en zijn vrouw Cornelia Boschman vanaf 1663 woonden (nu een parkeerplaats).
- 6 Scheffersplein** – In de Tolbrugstraat Waterzijde (oostkant plein) stond het huis van de opa van Aelbert, Gerrit Gerritsz. Cuyp. Hij kwam uit Venlo naar Dordrecht, trouwde met een Dordtse vrouw en vestigde zich in de Tolbrugstraat.
- 7 De Waalse Kerk** – Hier bekleedde vader Jacob Cuyp veel kerkelijke functies. In de jaren 1640 was Jacob ouderling van de deftige Waalse Kerk.
- 8 Lombardbrug** – In het kader van '800 jaar Stad' is deze muurschildering van vijf belangrijke Dordtse mannen gemaakt door de kunstenaars Frans Kromeich en Rob van Kooten. Frappant, gezien het feit dat er geen portret van Aelbert Cuyp bestaat.
- 9 De Grote Kerk** – Dikwijls te zien op de stadsgezichten van Cuyp. Zijn oom Benjamin Cuyp ligt er begraven en ook veel opdrachtgevers van Aelbert.
- 10 Nieuwe Haven 23-24** – Op deze plek werd Aelbert Cuyp in één de laatste dagen van oktober 1620 geboren. Nu is het B&B 'De Cleijne Nagtegael'.
- 11 De Groothoofdspoort** – Cuyp heeft deze belangrijkste toegangspoort vaak getekend en geschilderd. Op zijn belangrijkste gezichten op Dordrecht staat de poort prominent op de voorgrond (nog zonder de ronde koepel die het eind 17de eeuw zou krijgen).
- 12 Nieuwbrug (Voorstraatzijde)** – Dit is de plek van het woonhuis en atelier van Jacob en Aelbert Cuyp stond: Huis Samson. Het stond op de Nieuwbrug aan de Voorstraatzijde. Het is in de 19de eeuw afgebroken om de toegang tot de brug te vergroten.
- 13 De Munt op de Voorstraat** – In de rechtkamer van de Munt hing het groepsportret van de muntmeesters uit 1617 van Jacob Cuyp.
- 14 Augustijnenkerk** – Hier ligt Aelbert Cuyp begraven. Ook zijn vader en zijn vrouw liggen hier en hij is er getrouwd en zijn dochter Arendina is hier gedoopt. Na zijn huwelijk werd Aelbert diaken en ouderling van de Hervormde Kerk.